



oud nieuws

Uitgegeven door de historische vereniging van Krimpen aan de Lek 'Crempene'

Nr.37, juli 2024

Geachte leden, beste lezers,

Een voorwoord schrijven voor Oud Nieuws is niet zomaar iets. Het is een eer om voorzitter te mogen zijn van deze prachtige historische vereniging. Krimpen aan de Lek, als oudste dorp en naamgever van onze polder, verdient het om alle geschiedkundige zaken van ons dorp boven water te krijgen. Hiervoor zijn wij ons oude bestuur onder aanvoering van Hans Dekker veel dank verschuldigd. Als bestuur doen wij ons best om tal van interessante zaken te achterhalen. Wellicht kunt u ons daarbij helpen door bijvoorbeeld leuke anekdotes door te geven, die wij als rode draad in ons Oud Nieuws kunnen publiceren.

Als iemand nog een kennis of een buurman/vrouw heeft waarvan je denkt dat die mogelijk geïnteresseerd is in het lidmaatschap van onze vereniging, dan houden wij ons aanbevolen!

In deze uitgave kunt u lezen hoe verschillende dorpsfeesten zijn gevierd. Het 950-jarig bestaan ligt nog vers in ons geheugen.

Ik wens u veel leesplezier met deze editie.

Roland Baas, voorzitter

Historische feesten in Krimpen aan de Lek

door Elsa Moerkerken

Dit jaar bestaat Krimpen aan de Lek 960 jaar, en daarom besteden wij aandacht aan verschillende historische feesten.

Het Geuzenkorps Pro Patria 1870-1913

Omstreeks het jaar 1870 wordt het geuzenkorps opgericht. Direct daarna wordt een vaandel ontworpen met het opschrift: 'Voor Onze Vrijheid Sterven Wij'. Boven in het vaandel staat één (wassende) maan afgebeeld uit het voormalige gemeentewapen van Krimpen aan de Lek. Ook is men in het bezit van een oranje vlag, met daarop geborduurd 'Pro Patria'.

Het korps is opgericht als blijvend aandenken aan de viering van 300 jaar onafhankelijkheid en stelt zich ten doel: *Vaderlandsliefde en eensgezindheid aan te kweken door het houden van onderlinge bijeenkomsten, waar voordrachten in dien geest zullen worden gehouden. Elkander bij te staan in geval van nood of ziekte, door geldelijke ondersteuning uit de korpskas. Het jaarlijks organiseren van een of meer feestelijke bijeenkomsten, ter herinnering aan of naar aanleiding van voornamelijk gebeurtenissen, uit de geschiedenis des Vaderlands.*

De contributie bedroeg 5 cent per week. Ook de kosten voor kostuums en andere benodigdheden, werden uit de contributie betaald. Gelukkig ontving het geuzenkorps financiële bijdragen van de eigenaren van bedrijven uit de gemeente. Daardoor was het mogelijk om in de zomer een bootreisje te maken en in de winter twee bijeenkomsten te houden in de Sociëteit aan de Rijdsdijk.

Bij diverse gelegenheden werden ook fakkeloptochten gehouden.

Het geuzenkorps bestond uit 60 geuzen, waaronder negen officieren, in de rang van tamboer tot kapitein. Het ledenregister noemt, naast de beschermheer, vijf donatrices, veertien donateurs, en een erelid, genaamd H.C. Helleman.

Het is 3 april 1872 als in Krimpen aan de Lek een groot feest wordt gehouden, met onder andere een optocht van wel 300 personen, waaronder het geuzenkorps, een groep van ongeveer 60 personen, gekleed in rode hemden en uitgedost met baarden. Na afloop van deze wel 4 uur durende optocht werd men in de school aan de Dorpsstraat onthaald op brood en bier.

De beschermheer, reder J.H. von Santen, was op 6 juni 1850 in het huwelijk getreden met Elisabeth Maria van der Mijle, dochter van een plaatselijke kruidenier. Op 6 juni 1875 bij hun 25-jarig huwelijk voer het geuzenkorps op een bak naar het rederijkantoor, in groot kostuum met vaandel, vlaggen en een groot bord met daarop 'Hulde Aan Onze Beschermheer'. Als cadeau ontving het echtpaar een jubileumboek en een kristallen roemer met zilveren deksel met daarin gegraveerd de naam van het geuzenkorps. (De roemer is waarschijnlijk verloren gegaan. Het jubileumboek is ondergebracht in het Streekarchief.)

In 1890 diende het geuzenkorps een aanvraag in bij de IJclub Thialf om op 2e kerstdag een gedeelte van de ijsbaan te mogen gebruiken. In het verslag van de secretaris M. Boogaardt Bern.zn. van diezelfde ijsclub is te lezen: *'Dit korps dat in groot kostuum, van het dorp over de rivier de Lek tot aan de ijsbaan met muziek, vliegende vaandels en slaande trom een militaire wandeling over de ijsvlakte maakt, biedt in hun schilderachtige uniformen, een hoogst eigenaardig schouwspel aan. Op de baan zelve zijn toeschouwers en rijders, ook uit naburige plaatsen bijeen gestroomd, teneinde de wedstrijd in het ringsteken door de geuzen bij te wonen .*



Op de foto uit 1890 van het geuzenkorps Pro Patria, in vol ornaat.

Van links naar rechts: De voorste rij; vanaf de tamboer, 7 personen. Tamboer A. Kerger, secretaris J. Speenhoff, voorzitter M. Boogaardt Bern.zn., J. Verhoeff penningmeester, J. Kirriger vaandrig Hollandse vlag, M. Spiering, Joh. Staat. De tweede rij; vanaf de vlag, 17 zichtbare personen. G. van Zwienen-Groeneveld, C. Stroete, J. de Graaf, J. van Dijk, W. de Bruin, Ad Verhoeff, B. Vermeer, A. van der Velden, F. Burger, Stoffel Mulder, Krijn Ooms, A. Schippers, R. van der Schans, C. de Bode R. de Vos, G. Vermeer. Voorlaatste rij; 8 personen. T. Neef - G. Markus - P.

de Looyer - C. Blonk - W. Neef - P. de Hon - H. de Graaf - B. Nobel. Achterste rij; 11 personen. C. van Vliet, C. Schouten, A. Bouman, A. Staat, R. Halewijn, J. Boon, Jac. Staat, J. Neef, Jac. de Hakkelaar, P. Kortland, J. Neef.

Het is 22 mei 1913 als er een algemene vergadering plaatsvindt met als belangrijkste agendapunt het vinden van een plaatsvervanger voor de heer M. Boogaardt Bern.zn. Deze is kort hiervoor op 63-jarige leeftijd overleden. Hij was vanaf de oprichting voorzitter geweest. Er werd een commissie benoemd om een nieuwe voorzitter aan te stellen, doch deze commissie slaagde daar niet in. Dit betekende het einde van het geuzenkorps.

Op maandag 16 juni 1913 wordt het geuzenkorps PRO PATRIA ontbonden. De eigendommen zoals trommels, vlaggen enzovoort werden onder de leden verloot. Ook het kasgeld werd onder de leden verdeeld. Vele burgers betreurden het dat het korps, na 41 jaar, onverwachts ophield te bestaan.

Onafhankelijkheid viering 1913

Een verslag uit de Schoonhovensche Courant (van 24 september 1913 op pagina 2) betreffende de viering van het 100-jarig onafhankelijkheidsfeest in Krimpen a/d Lek op dinsdag 16- en woensdag 17 september 1913.

Reeds dagen te voren was men bezig geweest met het aanbrengen van weg- en gevelversieringen, welke ons dorp een feestelijk aanzien gaven. Van de Noord af tot het feestterrein waren zeven keurige eerepoorten geplaatst, terwijl van het dorp af tot het terrein door de verschillende buurtcommissies een wegversiering was aangebracht zóó fraai, als men er maar zelden een zal zien in den omtrek. Het geheel droeg er dan ook zeer zeker toe bij om het feest waardig te doen zijn, en getuigde van een zeer goeden smaak voor versiering. Hoewel de feesten eerst Dinsdagmiddag aanvingen, was er 's morgens reeds veel volk op de been.



Te ongeveer halfdrie trokken de kinderen van de openbare scholen I en II en die van de bijzondere school in optocht naar het feestterrein, dat, door den heer K.G. Smit gratis ter beschikking van de Feestcommissie gesteld, keurig ingericht was. Op het terrein deden de kinderen spelletjes; ter verhooging van de feestvreugde werden luchtballons opgelaten. Na een paar uur gezellig op het terrein vertoefd te hebben, trok de kinderschaar weer in optocht naar de verschillende scholen terug, waar de jeugd getrakteerd

werd. De muziekvereniging "Crescendo", directeur de heer J.H. Drees, luisterde dit geheele feestje op. Te 6 uur gaf de Christelijke zangvereniging "Zimri" een concert. Daarna begon de gymnastiekvereniging "Sparta" met haar uitvoering van plastische standen, welke met bengalisch vuur verlicht werden. Het zeer talrijke publiek was een en al verbazing over de zware standen en pyramiden.

In de pauze bij deze uitvoering zong de zangvereniging "Krimpen a/d Lek" de feestcantate "Nederland en Oranje". Dit inderdaad zware zangstuk met solo's werd op voortreffelijke wijze uitgevoerd.

Nadat "Sparta" nog eenige stukken ten beste had gegeven, hield deze vereniging waarbij zich ook de zangvereniging "Krimpen a/d Lek" had aangesloten, een lampionoptocht door het dorp, welke veel bekijks had en niet weinig de feestvreugde verhoogde. Het geheele avondfeest werd opgeluisterd door de muziekvereniging "Ons Belang".

Hiermee was de eerste feestdag ten einde.

Woensdag, den eigenlijken feestdag, vingen de feestelijkheden 's morgens om 6 uur aan met een tocht van een drietal bootjes van de Sleepdienst "Eerland", welke langs de gemeente voeren. De muziekvereniging "Ons Belang", welke aan boord was, liet vaderlandsche liederen hooren.

Ter inleiding van den feestdag werden saluutschoten gelost. Daarna reden een drietal herauten door de gemeente, die hun bazuinen deden schetteren, het sein voor de deelnemers aan de feestelijkheden. Om halfnegen beklom eere-voorzitter der feestcommissie, de heer A.L. van Haaften, burgemeester, het spreekgestoelte voor het gemeentehuis en sprak ongeveer de volgende feestrede uit:

"Burgers en burgeressen van Krimpen a/d Lek! Heden is dan eindelijk de dag aangebroken, waarop we het feest van Nederlands 100-jarige onafhankelijkheid zullen vieren. Voorwaar, voor ons een gewichtig feit, dat wij Nederlanders 't juk der Fransen dwingelandij afwierpen en weer in de rij der volkeren van Europa als vrije natie werden geplaatst.

Doch er is meer. We mogen ons in een tijdperk van ongekenden bloei verheugen, In alle takken van industrie, handel en scheepvaart heerscht groote welvaart. Toen men mij dan ook vroeg of ik wilde trachten

een commissie saam te stellen, was ik daartoe direct bereid en mijn streven is met succes bekrond, Een twintigtal personen, wien ik dit verzocht, waren er allen voor te vinden om deel der commissie uit te maken. De inzameling der gelden had een schitterend succes, en later heeft ieder meegewerkt om de gemeente een feestelijk aanzien te geven.

Burgers en burgeressen! viert thans opgewekt feest, en als burgemeester mag ik er wel aan toevoegen: laat dit feest niet in baldadigheid ontaarden, opdat we nog tal van jaren met genoeg aan het feest van 1913 mogen terugdenken. Zoo zij het."

Te halftien ongeveer begon de opstelling van den historisch-allegorischen optocht, die om even tien uur van het Schoolplein in de richting Noord vertrok. Het historisch gedeelte, bestaande uit ongeveer 70 personen, was keurig wat orde en costumes betrof. Het hoofddeel hiervan stelde den intocht van Willem I te Amsterdam voor. Bij dit gedeelte bevond zich een zeer schoone praalwagen, waarop de Hollandsche Maagd, die het voorlopig bewind in de handen gaf van het driemanschap. Voorts een jongen, die de Fransche zuil van een voetstuk heeft geworpen en daarvoor een Oranjevlag in de plaats stelde, bazuinblazers en personen, voorstellende Kunst, Wetenschap, Handel en Nijverheid. Het geheel was ontworpen door de heer W.J. Verhoeff alhier, die ook de genoemde wagen had vervaardigd, welke blijk gaf van artistiek gevoel en die tot in de kleinste bijzonderheden keurig was afgewerkt. Ook het allegorisch gedeelte, waaraan vereenigen en



vakken deelnamen, was uitstekend ingericht. Het geheel maakte een rijken indruk. De optocht die tamelijk lang was trok in de beste orde door ons dorp. Te 1 uur werd hij ontbonden. Om halfdrie vingen de volksspelen aan, welke bijgewoond werden door een talrijk publiek. Voor ringrijderij voor tilbury's waren 18 deelnemers. Na deze wedstrijden gaf de gymnastiekvereniging "Sparta" een goed geslaagde uitvoering. Dat deze zoo sympathieke vereniging succes oogstte, behoeft wel niet vermeld te worden.

Des avonds te 8 uur had een bioscoop-voorstelling plaats, waarbij de vereeniging "Crescendo" een mooi concert gaf. Jammer dat de bioscoop-voorstelling niet beter was, de toeschouwers hadden er meer van verwacht.

Na 10 uur, toen de feestelijkheden op het terrein waren geëindigd, verspreidde het publiek zich over het dorp, dat keurig was verlicht. Tot middernacht werd er in ons dorp gezellig feest gevierd op een wijze die allen lof verdient; geen wanklank werd vernomen. Was het weer gebleven gelijk het tot woensdagmiddag was, zeer zeker was de verlichting nog beter geslaagd. Helaas, van vier tot acht uur wisselde de eene regenbui de andere af. Gelukkig klaarde om 8 uur de lucht weer op, wat ook de feestvreugde deed toenemen.

Aan de Feestcommissie, de burgerij en de honderden van buiten, die allen hebben meegewerkt om op waardige wijze het eeuwfeest onzer onafhankelijkheid te vieren, mag hier een woord van lof niet worden onthouden. Bij velen zal dit in alle opzichten zoo goed geslaagde feest in aangename herinnering voortleven.

Oranjevereniging 'ORANJE BOVEN' 1926-1985

Ook in Krimpen aan de Lek was er vroeger een Oranjevereniging. Enkele documenten zijn bewaard gebleven en te vinden in het Streekarchief Midden-Holland in Gouda.

De Oranjevereniging 'Oranje Boven' werd opgericht op 14 oktober 1926, o.a. door Paulus den Ouden.

Volgens het Huishoudelijk Reglement kon men vanaf 16 jaar lid worden. De contributie bedroeg f 0,50 per jaar. (Streekarchief Midden-Holland 0894.5)

Ieder jaar bracht de vereniging een programma uit met Koninginnedag, genaamd De Feestwijzer.

In 1932 nam het aantal leden flink af, want er was een wereldcrisis. Het bestuur besloot toen dat er dat jaar geen contributie betaald hoefde te worden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de vereniging verboden. Maar de eerste Koninginnedag na de Tweede Wereldoorlog was een speciale dag. Op 31 augustus 1945 werd de 65^e verjaardag van Koningin Wilhelmina gevierd en tevens werd de bevrijding van Nederland herdacht. Het werd groots gevierd. Er waren veel gevels versierd, waarmee men een prijs kon winnen. Ook was er een allegorische optocht met veel versierde wagens. De wagen van mannenkoor Internos won hierbij de 1^e prijs.

In 1946 hield de vereniging een ledenavond in het Sociëteitsgebouw aan de Rijdsijk ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. De heer Paulus den Ouden werd die avond gehuldigd door de erevoorzitter, burgemeester van Oordt. Voorzitter was toen de heer C. Hardam.



1948 was het jaar van 50 jaar Koningin Wilhelmina op de troon en het kroningsjaar van Koningin Juliana. Ook was er dat jaar een groot feest in Krimpen aan de Lek.

Officiële opening van de plaatselijke jubileumfeesten op 31 augustus 1948 door burgemeester Van Oordt voor het gemeentehuis, met o.a. T. v.d. Berg, links van hem J. van Brandwijk, voorzitter van Oranjevereniging 'Oranje Boven' en T. Schouten, penningmeester.

Op de jaarlijkse feestavond van 1956 bij het 30-jarig bestaan werd de heer den Ouden weer geprezen omdat hij het al 30 jaar had volgehouden. Ook de heer J. van Brandwijk, die al 25 jaar secretaris was, werd in het zonnetje gezet door burgemeester Meijers. Er is een uitgebreid verslag van de speech van deze feestavond bewaard gebleven. (Streekarchief Midden-Holland 0894.4)

Op 30 april 1962 werd Koninginnedag weer groots gevierd. Het was het 25-jarig huwelijksjubileum van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Er was een uitgebreid programma samengesteld met volksspelen, een gekostumeerde voetbalwedstrijd en een verlichte optocht. Het feest werd aan het eind van de dag afgesloten met een groots vuurwerk



Ieder jaar werd er een feestavond gehouden en men maakte ook vaak reises. In 1967 ontstonden er problemen, want het hele bestuur stelde zich niet herkiesbaar. Tijdens de vergadering meldden zich ook geen nieuwe bestuursleden. De vereniging is toen op non-actief gezet. Er werd niets meer georganiseerd. Koninginnedag werd later georganiseerd door het Jeugd Rekreatie Comité (JRC).

In 1984 heeft men op verzoek van B&W nog een poging ondernomen om de vereniging weer op te starten. Het was van korte duur, want ook toen waren er teveel problemen om een bestuur te vormen. In 1985 werd aan de notaris gevraagd om de Oranjevereniging 'Oranje Boven' te ontbinden. Het batig saldo werd overgedragen aan Het Groene Kruis, zoals in het huishoudelijk reglement van 1926 was beschreven.

Viering 911 jaar Krimpen aan de Lek in 1975

Omdat men vergeten was het 900-jarig bestaan van Crempene indertijd te vieren, organiseerde men in Krimpen aan de Lek in 1975 toch nog een groot feest. Er werd een hele week feest gevierd van 30 april t/m 5 mei 1975, georganiseerd door het Jeugd Rekreatie Comité (JRC). 911 jaar is een raar getal, maar 900 staat voor historisch jaar plus 11 voor het gekke getal met als doelstelling een historisch en komisch feest te maken.

In een proclamatie van het jaar 1064 staat: 'In loco, qui dicitur Crempene, IIII mansi de fine fluminis Alblas usque Merwede.' (In de plaats die Crempene wordt genoemd, 4 huizen of stukken land aan het einde der rivier Alblas tot Merwede). Er zijn twijfels over het juiste datum, want men denkt dat de proclamatie omstreeks 1130 is ontstaan. Maar hier wordt 2 mei 1064 aangehouden voor het ontstaan van Krimpen aan de Lek.

In een oorkonde van 1297 staat o.a. dit: „de duabus villis, quae Crimpen nuncupantur” (over de twee plaatsen die Crimpen genoemd worden). De Heerlijkheid Crempene bestond uit 4 stukken land en omvatte waarschijnlijk ook het grondgebied van de later ontstane dorpen Krimpen aan den IJssel en Lekkerkerk.

Het symbool van het feest in 1975 was Wimpi Krimpi. Er werden feeststickers gemaakt, waarop afgebeelde Noormannen stonden. Er werden ca. 6000 stickers verkocht.

Maar ook uit hout gesneden speculaasplanken, Krimpies, waren te koop. Er waren 3 modellen gemaakt door Yvon Tanguy. Er werden ook speculaaspoppen verkocht, gemaakt in met deze planken.

Het boekje van de heer Grisnigt uit 1940 'Krimpen door de eeuwen heen' werd heruitgegeven.

Deze verkoop was bedoeld om de feestkas te spekken. Voor de opening op woensdag 30 april (Koninginnedag) werd zelfs een kasteel aan de Hoofdstraat gebouwd, waar de bestorming van het kasteel werd nagespeeld. De Bisschop van Utrecht kwam op bezoek (Crimpene was vroeger zijn grondgebied). Die dag was er ook een grote allegorische optocht met veel historische voorstellingen. De bedrijven, winkels en



verenigingen zorgden voor mooie wagens en ook de scholen deden mee. Het hele dorp vierde een week lang feest. Velen waren verkleed in historische kledij, zelfs de burgemeester. Bij reclamebureau Hardam was historische kledij te huur. Maar velen kozen er voor om zelf kleding te maken. Patronen en stoffen waren te koop bij de kledingwinkels. Er werd ook een historische trouwerij nagespeeld in het gemeentehuis tussen Willem Krijnsz. Van Holst (reder) en Neeltgen Michielsdr. Hoogerzeyl. In de avond was er een boerenbruiloft in de Rotonde.

Er was voor alle inwoners een uitgebreid programma, zoals een straatvoetbaltoernooi, een sportdag op de scholen, een zeskamp en een fietspuzzeltocht en nog veel meer. Op meerdere plaatsen in het dorp was een wagenspel door KDO te zien, genaamd 'Baas Pompelmoes redt het vaderland'.

Op zaterdag 3 mei was er een wielerronde in het dorp, voorafgegaan door een prestatie-loop op het wielercoursus. Er gebeurde veel in die week, te veel om allemaal op te noemen.

Op de laatste dag, maandag 5 mei, was er een jaarmarkt, gecombineerd met een kunstmarkt in de Koningin Julianastraat. s' Avonds was er met medewerking van de watersportvereniging een gondelvaart op de Lek en de Nieuwe Maas. Een bijzondere afsluiting van de feestweek.

950 jaar Krimpen aan de Lek 2014



Krimpen aan de Lek 950 jaar

Het laatste grote feest, waaraan we hier aandacht willen besteden is Krimpen aan de Lek 950 jaar, nu 10 jaar geleden. Dit zullen de meesten van ons zich nog wel herinneren.

Op 2 mei 2014 vierden wij dat het precies 950 jaar geleden was dat Krimpen aan de Lek is ontstaan. Die dag was er in de hervormde kerk een bijzondere openingsavond. Het feest werd verzorgd door initiatiefnemer Yvonne Metaal (Stichting Krimpen aan de Lek 950), geholpen door vele deelnemers en vrijwilligers. Vanaf die datum zijn er allerlei activiteiten gehouden, zoals een presentatie over de geschiedenis van Krimpen aan de Lek en een Historische Modeshow. Hoogtepunt van de festiviteiten was de feestweek van 10 t/m 14 september 2014, die in samenwerking met de 50-jarige Watersportvereniging en het Cultuurhuis georganiseerd werd met activiteiten voor iedereen.

Ter gelegenheid van dit alles werd een mooie verjaardagskalender gemaakt door de Historische Vereniging Crempene en Stichting Krimpen aan de Lek 950 jaar. In deze kalender staan historische foto's van Krimpen aan de Lek.

Er werd een grote tent geplaatst op het onbebouwde terrein van de Molenweide om de feestweek te vieren. Woensdag 10 september was de aftrap van de feestdagen in de tent met Oud Hollandse spelen en knutselen. 's Avonds was er een Bingo met veel grote prijzen.

Donderdag 11 september was de dag voor de senioren met gratis openbaar vervoer met de paardentram. Een gezellige middag met een High Tea in het cultuurhuis, in de tent een foto-quiz over oud Krimpen en natuurlijk veel vrolijke muziek. 's Avonds werd er een Bourgondische Bruiloft gehouden, een barbecue en het optreden van de IJsselmannen.

Vrijdag 12 september waren er boottochtjes voor senioren en een Zeilregatta op de Lek. 's Avonds was er een verlichte Gondelvaart en natuurlijk vuurwerk. Deze dag werd georganiseerd door Watersportvereniging de Lek. Zaterdag 13 september was de historische optocht. Veel mensen hadden zich uitgedost in historische kostuums. Deze kleding was te huur of te koop in het Naaiatelier, dat voor deze gelegenheid was opgericht en nu nog steeds bestaat en er was een historische markt. Het feest werd afgesloten met een feestavond in de tent met o.a. DJ Dirk, Big Band en Pater Moeskroen.

Als toetje was er op zondag 14 september in de feesttent een kerkdienst voor iedereen, met optredens van het koor Soli Deo Gloria, de blazers van Crescendo en Gospelkoor Rejoice.

Er werd ook nieuw dorpslied ten gehore gebracht '**Dit is mijn dorp**' met tekst en muziek van Reg Bilardie. Het lied was al vele malen gezongen tijdens de feestelijkheden. Ter afsluiting werd het lied met een openbare koorzang luid meegezongen. Hiervan is ook een videoclip gemaakt.

Om alles nog eens te beleven is er een mooi boekwerk 'Viering 950 jarig bestaan 1064-2014' met veel foto's uitgebracht.



Voorstellen nieuw bestuurslid Cock Visser

Binnen onze vereniging is het goed gebruik om in ons blad Oud Nieuws nieuwe bestuursleden te introduceren aan alle leden. Na een jaar in de keuken gekeken te hebben als aspirant bestuurslid en nu daadwerkelijk aangetreden te zijn als penningmeester neem ik graag deze gelegenheid te baat om mij zelf kort aan u voor te stellen.

Ik ben geboren en getogen in Krimpen aan de Lek. Mijn wieg stond aan het Zwarte Pad, niet heel ver van waar tegenwoordig sporthal De Walvis is gevestigd, aan de overkant van de Tiendweg. Mijn schooljaren bracht ik door op de kleuterschool op de hoek van de Schoolstraat en de Koningin Julianastraat en later op de Prinses Ireneschool. Mijn dochter woont sinds enige tijd op het vroegere schoolplein. Is de cirkel weer rond. Ik ben mijn leven lang sportief bezig geweest. Via gymnastiekvereniging Sparta later jarenlang lid van voetbalvereniging Dilettant geweest. Elke zomer werd trouw in het buitenbad van Schuagt doorgebracht. Ik heb op verschillende adressen gewoond in Krimpen. Vanuit het ouderlijk huis, Joost van den Vondelstraat, woonde ik later in de Speenhoffstraat en daarna in de Groenland. Ben getrouwd met Francis. Onze 3 kinderen zijn geboren toen we nog in de Groenland woonden. Uiteindelijk hebben we besloten naar het andere Krimpen te verhuizen, omdat daar het huizenaanbod net even wat beter paste bij onze behoefte. En daar wonen we nu nog steeds. Die omgeving was en is mij ook zeer bekend, omdat ik mijn middelbare schooljaren heb doorgebracht op De Krimpenerwaard.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in geschiedenis en zeker in die van Krimpen aan de Lek. Ik ben door Henk enthousiast gemaakt om lid te worden van de Historische vereniging. Dat ben ik nu dus sinds een aantal jaren en toen de 'vacature' opdoemde voor penningmeester en ik gevraagd werd om daarover na te denken, kostte mij dat niet heel veel tijd om daarop in te gaan.

Ik ben mijn leven lang werkzaam geweest (en nog een paar jaar te gaan) binnen financiële afdelingen van verzekeraars. Nu al vele jaren als manager van de financiële administratie van Athora, moeder van labels Reaal en Zwitserleven, wellicht voor sommigen bekende namen.

Tot zover mijn verhaal. Ik hoop komende jaren een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging.

Mededelingen:

- De expositie in de HOP in de bibliotheek, **van juli t/m september**, bestaat uit veel foto's van de 'Historische Feesten in Krimpen aan de Lek'. Dit sluit aan bij deze Oud Nieuws. Komt dat zien!
- We doen ook weer mee met RABO ClupSupport. Stemmen kan van **2 t/m 24 september**, maar alleen als u lid bent van de Rabobank. Als dat niet het geval is kunt u zich alsnog gratis als lid inschrijven bij de bank. Stemt u ook op ons???
- Het eerstvolgende Historisch Café zal op vrijdagmiddag **6 september** plaatsvinden. U bent dan weer van harte welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur in het Cultuurhuis, voor een praatje of het delen van oude Krimpense verhalen.
- Open Monumentendag is dit jaar gedurende twee dagen, **14 en 15 september**, in de Bolnes-loods op de Zaag. Het thema is Erfgoed van Routes, Netwerken en Verbindingen. Er wordt een expositie gemaakt 'Vervoer over water en de weg'.
- De excursie gaat dit jaar naar het museum Van Gijn en een rondvaart in Dordrecht op **21 september**.
- De najaarsvergadering is op **21 november** in het Cultuurhuis met de lezing 'De Bisdommen in het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard' door Marco Bakker, beheerder van Museum Paulina Bisdom van Vliet.
Zet de datum alvast in uw agenda a.u.b.

COLOFON

Oud Nieuws wordt uitgegeven door de historische vereniging van Krimpen aan de Lek 'Crempene'
Redactie en opmaak: Gijs en Elsa Moerkerken
Correctoren: Jan Kees Wepster, Bert van den Herik
Secretariaat: Annetje Ockerstraat 19
2931PJ Krimpen aan de Lek
Tel: 0180-523769
e-mail: crempene@ziggo.nl
website: www.crempene.nl
facebook: www.facebook.com/historischeverenigingcrempene