

Molendijk 92, voormalige Gereformeerde Kerk, gemeentelijk monument

Voorgeschiedenis

Op 22 april 1889 ontstond in Krimpen aan de Lek een samenbundeling van mensen die in verzet kwamen tegen de liberale theologie en de organisatievorm in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Zij schaarden zich achter de zo genoemde 'doleantie, de kerkelijke beweging die in 1886 onder leiding van Abraham Kuyper, de Nederduitse Gereformeerde Kerk had gesticht. Deze kerk fuseerde in 1892 met de meerderheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken die in 1869 waren ontstaan als doorwerking van de 'Afscheiding ' in 1834.

Eerste kerkdiensten

De eerste vijf jaren werden de kerkdiensten gehouden in het voorhuis van de boerderij van Leen Benschop, Noord 50. Er tegenover kwam later de brug naar de Zaag. In 1898 kreeg de gemeente voor het eerst een predikant ds. N.P. Littooy.

In die tijd stond in de omgeving van het watergemaal aan de Molendijk de schuur van schoppenmaker Pieter de Ridder. Hij woonde naast de schuur en was weduwnaar toen hij in 1893 overleed. De schoppenmakerij werd daarna geleid door zijn oudste zoon Dirk en verhuisde naar Schuwacht.

Die schuur aan de Molendijk werd het eerste kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk, omstreeks 1894. In de omgebouwde schoppenmakerij tot kerk werd 32 jaar lang kerkdiensten gehouden. Het woonhuis ernaast diende als pastorie en consistoriekamer, later ook als kosterwoning. De volgende predikanten hielden vervolgens hun diensten: D.A. Taal 1904-1909, ds. E. Wientjes, ds. P. van Hove 1913-1916 en ds. D.P. Kalkman 1924-1928

Nieuw kerkgebouw

Reeds lang was men het over eens dat het houten kerkgebouw niet meer aan de eisen voldeed. Door met vrijwillige bijdragen genoeg geld bijeen te brengen was men in staat een nieuwe kerk te bouwen. Er werd op het terrein van de afgebroken kerk in 1925 een nieuwe kerk gebouwd. Het fraaie kerkje werd ontworpen en gebouwd onder leiding van architect was D.A.W. van der Pijl, Rijswijk. De eerste steen werd op 20 september 1925 gelegd door ds. D.P. Kalkman. Op 25 april 1926 werd de nieuwe kerk aan de Molendijk in gebruik genomen. Het staat ook wel bekend als het Noordse kerkje. Het pastoraal functioneren van de stenen kerk duurde 42 jaar. In 1968 buitengebruik gesteld als kerkgebouw en werd het een werkplaats en opslag van de fa. wed. W.C. Klapwijk en Zn. Nu zijn er 2 woningen van gemaakt.

De kerkdiensten verhuisden naar de nieuwe Ontmoetingskerk Hoofdstraat 90, architect A. Cooman

Bron: Krimpen door de eeuwen heen van Leen Boon, pag. 173-174. Lijst met predikanten t/m 1984 zie pag. 175.